

DEN LILLE FÆRGE

- EN GODNATHISTORIE
MED TEGNINGER, SOM DU SELV KAN FARVELÆGGE



Historien om

Den lille Færge

"*Tøf - tøf*", sagde færgen lystigt, da den lagde fra ved anløbsbroen ud for dens hvileplads på søen ved Slottet i Hillerød.

Åh, det var dejligt at være i gang igen, nu kom sommeren med en masse sjove ture med glade mennesker.

Om vinteren stod færgen og kedede sig i et hus langt fra søen - med i den seneste tid havde den haft en del besøg, fordi den skulle gøres klar til at sejle. Den skulle vaskes, males, smøres og have repareret ting, der var itu.



Færgen havde sin faste rute, som hun sejlede hver dag (færger er altid damer). Hun hilste på ænderne. Hun kendte de fleste af dem - ja, måske ikke deres navne, men hvem ved forresten, om ænder



har navne, de fleste bliver kaldt rapperne - men færgen vidste, hvilken art de var: vildænder, troldænder, lappedykkere, blishøns, måger o.s.v.

"Pas dog på! Du sejler ind i mine små ællinger!" råbte en andemor forarget. Færgen havde sejlet i sine egne tanker og vågnede op. *"Undskyld!"* sagde hun, *"Men du kunne da også holde dem inde under træerne. De er forresten søde - de er vist lige kommet ud af æggene."* Andemor rappede, at derinde blev de bare spist af vandrotterne, men hun flyttede sig dog og fik styr på ællingeflokken. Nu kom færgen til sin første holdeplads. Skipperen stod af og hejste flaget, så alle kunne se, at færgen sejlede.

"Se mor", råbte en lille dreng, *"der er færgen igen. Må jeg få en tur?"*. Hans mor så på sit ur og sagde, at det kunne de godt få tid til.



Drengen havde prøvet det sidste år. ”*Må jeg gerne prøve at styre?*”, spurgte han skipperen, for det var ham, der bestemte ombord. ”*Ja, hvis der ikke kommer for mange børn, der skal prøve, for så når vi ikke turen til tiden.*”

Da de var ude på søen igen fik drengen lov til at styre, og det var han rigtig dygtig til, så han fik et styrebrev med sit navn på med hjem.

”*Se, derinde står det træ, som heksen lokkede soldaten ned i*”, fortalte Skipper. Børnene troede ikke rigtig på ham, for det var vist en skipperhistorie, mens andre syntes

de kunne se alfer og trolde i sivene.

Så sejlede de tæt på slottet. Det var rigtig flot, og Skipper og gasten (det hed medhjælperen) fortalte en masse om det og viste dem nedløbsrørerne, der havde dragehoveder forneden.





Kongen havde engang boet på slottet, men havde ikke passet godt på ilden i ovnen, engang det var rigtig koldt, og så var hele slottet brændt ned.

Der var en lappedykker, der havde sin rede helt inde ved slotsmuren. Den havde små kyllinger, som red på ryggen af deres mor. Så dykkede hun under vandet, så alle kyllingerne flød ovenpå vandet som propper. Hun dukkede op igen lidt længere væk - hun havde nok fundet noget godt at spise under vandet.

De sejlede udenom nogle arrige blishøns og forbi Dronningeøen. Den var der nu ikke meget ved, den var helt bar. Nu stod der en hejre på udkik efter fisk - og dem var der mange af i søen.



Så lagde færgen til ved Barokhaven. Det var en flot park med en masse blomster og vandfald. Drengen og hans mor fik at vide, at de kunne stå af og se på haven og så tage den næste færge tilbage uden at det kostede mere. Drengen syntes ikke, det var sjovt at se på blomster, han ville hellere se efter fisk i søen, men Skipper fortalte, at der i haven lå et lille hus, der solgte is og sodavand, og man kunne også komme på WC, og så syntes drengen, det var en god ide.

Færgen fik nye passagerer ombord og sejlede videre mod Torvet, hvorfra den var startet. Færgen var i rigtig godt humør og var ligeglads med, om solen skinnede eller det regnede. Skipper og gæsten brød sig ikke om regnvejr, så var det koldt på søen. Men ellers holdt de meget af sejlurene. De var begge to i bedstefar-alderen og brugte deres fritid på at sejle med glade voksne og børn både fra Danmark og fra fremmede lande.

Det værste var, når der var for mange, der ville ud at sejle, så måtte nogle blive tilbage til næste færge. Navnlig børnene blev kede af det, men der måtte ikke være for mange ombord.

Efter mange ture søen rundt var klokken ved at være 5 og Skipper tog flagene ned ved anløbsbroerne, så alle kunne se, at sejlturene var slut for i dag. Så tøffede færgen hjemad til bådehuset ved Torvet. Skipper og gæsten tømte skraldespanden for ispapir og tog afsked med hinanden.

Og færgen lagde sig til at sove og drømte om sine mange år som turistbåd, og glædede sig over ikke at være endt som redningsbåd, som det egentlig var meningen. Hun kom ikke selv til Korea, men nu kom folk fra Korea og sejlede på Slotssøen, og det var rigtig dejligt.

*"Godnat", tøffede færgen,
"jeg håber, vi snart ses igen."*





Forfatter/tekst: Ellen Andersen, 3550 Slangerup • Illustrationer: Else W. Pedersen, 3400 Hillerød • Trykning: Hillerød Grafisk A/S, 3400 Hillerød.

Idé, layout, foto og rentegning: Grand Danois Reklamebureau as, 3400 Hillerød.
Partrederiet Slotssøen, som ejer Frederiksborg (Den lille Færge) og som står for sejladsen på Slotssøen, takker ovennævnte personer og firmaer for deres bidrag/arbejdsindsats i forbindelse med udgivelsen af denne folder.
På www.partrederiet.dk kan folderen downloades i dansk og engelsk version.